

**Bijna is het zover!**

Op 13 april 2022 starten we met het eerste  
**VOORLEESUURTJE**  
't Törpshoes obbichtermarkt 10 te Obbicht.

Het voorleesuurtje is bedoeld voor kinderen vanaf peuter leeftijd.  
Maar iedereen die ervan houdt te worden voorgelezen is welkom!

Ieder voorleesuurtje heeft een eigen thema. We lezen dan verhalen,  
gedichten of boekjes voor, die te maken hebben met dat thema.

We beginnen altijd met een verhaaltje voor de allerkleinsten onder ons.  
En wil je knuffel ook mee komen luisteren dan mag dat natuurlijk ook!

Tussendoor en na het voorlezen maken we altijd tijd voor gesprekjes  
(bv. over iets dat met het verhaal te maken heeft)  
En ook gaan we in stijl van het thema erna vaker nog iets creatiefs doen.  
(bv. kleuren, knutselen, een spelletje...)

Voor (groot) ouders is er de mogelijkheid om  
elders in de ruimte of bij mooi weer op het terras  
een drankje te nuttigen en bij te kletsen.



Een week voor de geplande data vind je meer informatie erover  
op de Facebook pagina / website van het Dorpsplatform Obbicht